

Respekt for vores fælles værdier

Hvad er det der gør vores område så unikt, at der gennem årtier er kommet så mange gæster herop og nydt den oprindelighed der er i byen og naturen. Det er at der endnu er oprindelige og vel vedligeholdte huse med en høj arkitektonisk værdi som man tidligere fredede.

Da man så for mange år siden besluttede at indføre bevaringsværdier for bygninger, var det for at sikre vores værdier til eftertiden og give kommunen mulighed for at beslutte hvilke bygninger der skulle sikres for eftertiden.

Bevaringsværdierne fastsættes af kommunen / byrådet og bliver fastsat for almenvellets skyld – altså borgerne i kommunen og samfundet som helhed og ikke for bygningens ejer. Heldigvis er der mange ejere som virkelig tager bevaringsværdien seriøs og vedligeholder og udvider ejendommene i respekt for det oprindelige.

Desværre må det konstateres at byrådet og kommunale forvaltning ikke har den fornødne viden eller interesse for at respektere de bevaringsværdier som er sat for bygningerne som for eksempel Skagen Station som nu muligvis skal udvides og der bliver sat nye vinduer i uden hensyn til at bygningen er et af de meget fine bygningsværker. Vinduer som intet har med det oprindelige at gøre. Værkstederne hvor der er og i sættes plastvinduer, Rådhuset og pladsen – fredet, Raaberggård hvor dele skal nedrives og nu en ejendom i Højen som også skal væk til fordel for hvad?

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne – i daglig tale kaldet By og Land føler faktisk at foreningen tages som gidsel af det kommunale system, da det som oftest er foreningen der skal sige fra – sige fra til projekter som den kommunale administration skulle have sagsbehandlet, vejledt, stillet krav til bygherren om at ejendommen har en bevaringsværdi som skal respekteres, men oftest sker det ikke og her skulle det så være politikkerne der var garant for at samfundsværdierne ikke ødelægges – men desværre sker det ikke.

Administrationen er nød til at skal have medarbejdere der ved hvordan man bevarer og vedligeholder på den bygningsmæssige og landskabelige side og kan rådgive. Samtidigt er det nødvendigt at stoppe dispensationerne fra lokalplanerne m.m..

Borgmesteren udtalte for nogle måneder siden, at det var vigtigt for hende at bygningskulturen bliver bevaret og vedligeholdt, men det er åbenbart ikke forplantet sig nedad i systemet.

Hvis værdierne udvandes i vores by er der ingen grund til at der skal komme besøgende, for hvad er der at se på – ingen originalitet eller historie – altså det man kan se mange andre steder.

Hønen der lægger guldæggene er snart plukket og nu er nok kun et spørgsmål hvornår den slagtes.

På vegne af

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne

Erik Vium

arkitekt